

ESINTI GAMZETESI

ŞUBAT
AYI

Tarihten Esintiler

METEHAN KİMDİR?

Metehan, Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğludur.

Tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. Çin Seddi'ni aşabilen ilk Türk hükümdar olan Metehan, hükümdarlığı süresince Büyük Okyanus'tan Hazar'a, Keşmir'den Kuzey Sibiryaya kadar bütün Asya'nın hâkimi olmuştur.

Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Han olarak adlandırılan Metehan Osmanlıların da kökeni olan oğuz boylarındandır. Metehan'ın doğduğu yer tam olarak bilinmemektedir, fakat MÖ 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve MÖ 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir.





Günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı Metehan'ın tahta geçtiği MÖ. 209 yılı olarak kabul edilmektedir. "Birlikten kuvvet doğar" felsefesine inanan Metehan ilk iş olarak bütün Türkleri bir araya getirmeye çalışmış ve Türk Birliğini kurmayı başarmıştır. Daha sonra Türklerin akrabası sayılan Tunguzları ve Moğolları bir araya getirmiş ve o çağda önünde kimsenin duramayacağı büyüklükte bir ordu teşkil etmiştir. Metehan zamanında ülke sınırları Kuzeyde Sibiryaya, Batıda Hazar Denizi ve Güneyde Hindistan'a kadar olan bütün Asya topraklarını içine almıştır. Daha sonra Çin üzerine harekete geçen Metehan önündeki engelleri sırasıyla aşarak Çin'e doğru yaklaşmıştır. Dönemin en büyük ordusundan korkan Çin, Çin Seddi'ni yaptırmış, aşılamayacağına inanarak rahatlık içerisinde bulunmuştur. Fakat Metehan'ın 320.000 kişilik ordusu bu duvarı aşarak Çin İmparatorunun bulunduğu Pateng kalesine ulaşmıştır. Pateng kalesini ablukaya alan Metehan tabiri caiz ise kaleye kuş uçurtmamıştır. Pateng kalesine yapılan kuşatmanın kaç gün sürdüğü tam olarak bilinmemektedir fakat yiyeceği tükenen Pateng kalesinin ve Çin imparatorunun direnci kalmamıştır. Umudu kalmayan Çin imparatorunun, Kuzeydeki Çin vilayetlerini Türklere bırakmayı ve yıllık vergi ödemeyi kabul etmesi sonucunda kuşatma kaldırılmıştır. Kuşatmanın başarılı sonucu ve elde edilen zafer, Metehan'ın adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Metehan daha sonra geçmişte ülkesinden toprak talebinde bulunan doğu komşuları Donghu üzerine harekete geçmiştir. Donghuları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Donghular Metehan'ın baskısına dayanamayıp anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır. Donghuları yıllık sığır, at ve deveden oluşan vergilere bağlayan Metehan, MÖ 208 yılında Donghuları egemenliği altına almıştır. Donghular dan sonra Metehan Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguzlara doğru yönelmiş ve Tunguzları egemenliği altına almıştır. MÖ 177-165 yılları arasında Hunların güney batısında, Tanrı Dağları ile Gansu arasında yaşayan Yüeci'lerin üzerine seferler düzenlemiştir. MÖ 203'te Yüeci'leri mağlup ederek, Hun İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmelerini sağlamıştır. Metehan daha sonra Ordos bölgesinde hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini yenilgiye uğratmıştır. Çin üzerine sık sık seferler düzenleyen Metehan Sarı Irmak'ın güneyindeki kaleleri ele geçirmiştir.

Bu zafer sonucunda Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmiştir. Bölgede yaşayan Altay kavimlerini egemenliği altına alan Metehan, askeri ve stratejik açıdan güçlenmiştir. Oğuz Destanında Metehan'ın zaferlerini anlatılmıştır. Metehan'ın övüldüğü Oğuz Destanı dünyanın en ünlü destanlarından biridir. Oğuz Destanı'nda Metehan'ın doğumu kısaca şu şekilde anlatılır. "Günün birinde Ay Kağanın gözü parladı, bir oğlan çocuk doğurdu. Çocuğun yüzü mavi, ağzı ateş kırmızısı, gözleri ela, saçları, kaşları kara idi. Güzel perilerden daha güzeldi. Anasının sütünü bir emdi, bir daha emmedi. Yiyecek istedi, konuştu. Doğduktan kırk gün sonra yürümeye, ata binmeye başladı. Ayakları kurt ayağı, beli kurt beli gibiydi. Vücudun her yanı tüylüydü. İşi gücü ata binmekti..." Metehan hayatı boyunca hudutlarının emniyetini sağlamıştır. Yapmış olduğu birçok fethin yanı sıra devleti de teşkilatlandırmıştır. Milattan önce 174 yılında vefat eden Metehan'ın yerine, Çin kaynaklarında adı "Ki-yo" olarak bilinen oğlu, Kiyükhan (Gökhan) geçmiştir. Metehan vefatından önce, Asya'da birçok kavimi çatısı altında toplamayı başarmıştır. Doğudan batıya Japon Denizi'nden İdil Nehri'ne ve kuzeyden güneye Sibiry'a'dan Tibet ve Keşmir'e uzanan büyük bir imparatorluk kuran Metehan'ın ülkesi yaklaşık 18 milyon km² büyüklüğe sahip olmuştur.

OKULUMUZDAN HABERLER

14.01.2022'de okulumuzda yapılan " İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında;

7/D sınıfından Ahmet Eren BERKTAŞ 1.

7/A sınıfından Kevser BAYSAL 2.

7/F sınıfından Esmâ Nur DEVECİ 3. olmuştur.

Okulumuzu ilçe ve il seçmelerinde temsil edecek olan arkadaşımız Ahmet Eren BERKTAŞ'a başarılar diliyoruz.



OKULUMUZDAN HABERLER

Aziz milletimizin, kentimizin kurtuluş kaderini binbir zorluk içinde tayin ettiği gündür 5 Ocak. Bugün biz de okulumuzda bu kutlu günün 100. yıl dönümünü kutluyor, Adana'mızın kurtuluş hissini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te zühür ettiği ilk şehir olarak tarihe geçmiş olmasından onur duyuyoruz.





GEZELİM,GÖRELİM,EĞLENELİM,ÖĞRENELİM

8.sınıf öğrencilerimiz;öğretmenlerimiz Tuğba YILMAZ,Selda KARAMAN TORUN ve Hülya EMREÜN eşliğinde önce yemek yediler sonra da Adana Arkeoloji Müzesini gezerek tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde inceleme fırsatı buldular.



ÜÇ Deyim

ÜÇ Hikâye

PABUCU DAMA ATILMAK



HİKÂYESİ

Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemedен çalmanın ve kalitesiz işin önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim. Ama kusurlu çıktı. Böyle durumlarda heyet şikayeti ve sanatkârı dinliyor. Eğer şikayet eden gerçekten haklıysa, o ayakkabıların bedeli şikayetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i alem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçları dama atılan ayakkabıcı maddi kazançtan da oluyor ve gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu.

ÇAM DEVİRMEK



HIKAYESİ Since 2012

(Başkalarını kızdıracak, üzecek, gereksiz, münasebetsiz söz söyleme anlamında bir deyim.)

Zengin bir adamın, Göztepe Erenköy taraflarında, sekiz on dönüm bahçeli, büyük bir köşkü varmış. Adam bu bahçenin bir köşesine bir bina daha yaptırmaya karar vermiş. Eski binalar hep ahşap yapıldığı için, gereken keresteyi tomruk halinde getirtmiş ve inşaat yaptıracığı yere istif ettirmiş.

Bu tomrukların içinde çam, gürgen, meşe ve ceviz ağaçları da bulunuyormuş. Sayfiye mevsimi olmadığı için Nişantaşı'ndaki konağında oturan zengin adam bir sabah, köşküne gitmiş ve köşkün saf bekçisine emir vermiş:

-Bir hızarıcı bul, bahçedeki ağaçların arasındaki çamları biçtir, tahta ve kalas yaptır demiş.

Saf uşak da efendisinin emri üzerine hızarıcıları bulmuş. Çam tomrukları yerine, köşkün bahçesinde ne kadar kıymetli çam ağacı varsa kestirip devirmiş. Bu akılsız uşağın adı, çam deviren uşak kalmış.

GÜME GİTMEK



HİKÂYESİ

Zamanında yeniçeriler suçluları yakalayıp zindana kapatırlarken “HOOOPPP GÜM” şeklinde nara atarlarmış. Ancak aynı “kurunun yanında yaş da yanar” atasözünde olduğu gibi bazen zindana atılanlar arasında suçu olmayanlar yani masum kişiler de bulunurmuş. İşte halk suçsuz bir vatandaşın zindana atıldığında, günahsız yere hapse götürülüyor anlamında “Adamcağız güme gitti, yazık oldu” demiş.

Bir Őir Bir Őair

Őubat Gn Őiiri

Kim ne bilsin neydi beni uyutan?
Uyanmadığım o sabah uykudan.

Henz yaşıyordum yeniden yeni
Bir Őubat gnnn gzelliğini.

Trk kalmasın diye sylenmedik,
Bendim o yaęan kar, âsude Őenlik,

Daęlara, ovalara, Őehirlere;
Sevgilinin hlyalarına gre.

Cahit Sıtkı Tarancı



Bir Şiir Bir Şair

Cahit Sıtkı Tarancı



Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı, 2 Ekim 1910 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Bekir Sıtkı Bey, annesi ise Arife Hanım'dır. Babası Bekir Sıtkı Bey, onun vali olmasını istemesine karşın, o şair olacaktı.

Öğrenim hayatına Diyarbakır'da başladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesinin isteği üzerine eğitimine İstanbul'da devam etti. Burada, Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. Edebiyata olan ilgisi de bu

dönemde başladı. İlk şiiri, "Akademi" adlı bir dergide yayımlandı.

Üniversite eğitimi için önce Mülkiye Mektebi'ne, daha sonra ise Yüksek Ticaret Okulu'na kaydoldu, ancak iki okulu da bitiremedi. Mülkiye Mektebi'nde öğrenim gördüğü sırada ilk şiir kitabı "Ömrümde Sükut" yayımlandı. 1938 yılında eğitim için Paris'e gitti, ancak İkinci Dünya Savaşı başlayınca eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre çeşitli devlet kuruluşlarında görev yaptı.

1946 yılında düzenlenen şiir yarışmasında "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu. Bu başarı, onun ülke çapında tanınmasını sağlamıştır. Tarancı, 12 Ekim 1956 tarihinde hayatını kaybetti.

Bir Şiir Bir Şair

Cahit Sıtkı Tarancı



DOĞAN CÜCELOĞLU

TÜRK PSİKOLOG VE AKADEMİSYEN



Şubat Ayında
Yitirdiklerimizden:
**Niyetiniz, yaşamınızın
pusulası olmalı"**

DOĞAN CÜCELOĞLU

UZMANLIK ALANLARI

- Trafik Psikolojisi
- Ordu Psikolojisi
- Kriminal Psikoloji
- Pozitif Psikoloji
- Grup Psikolojisi
- Aile Psikolojisi

BIYOĞRAFİSİ

1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak doğdu. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenliyor. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme alıyor.

Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.



Barış Manço Kimdir?

Barış Manço, **2 Ocak 1943** tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bu sırada İkinci Dünya Savaşı devam etmeydi. Ailesi, savaşa karşı olduğundan dolayı oğullarına **Barış** ismini vermişti. Öğrenim hayatına Kadıköy'de bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda başladı. Daha sonra **Galatasaray Lisesi**'ne girdi. Müziğe olan tutkusu lise yıllarında başladı. Bu dönemde okul arkadaşlarıyla birlikte "**Kafadarlar**" adlı bir müzik grubu kurdu. Daha sonra "**Harmoniler**" adlı bir başka müzik grubu kurdu. Bu grupla birlikte ilk konserini Galatasaray Lisesi'nde verdi. 1959 yılında babası vefat edince Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı ve **Şişli Terakki Lisesi**'ne geçti. Lise öğrenimini burada tamamladı.

Mezuniyetinin ardından 1963 yılında otostop yaparak önce Fransa'ya ardından da Belçika'ya gitti. **Belçika Kraliyet Akademisi**'ne giren Barış Manço, burada Belçikalı şair **Andre Soulac** ile tanıştı. "**Les Mistigris**" adında bir müzik grubunda yer aldı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konserler verdi. Bu sırada Fransızca şarkılardan oluşan mini bir albüm çıkardı. Bir yandan eğitimini de sürdürmüş olan Manço, Belçika Kraliyet Akademisi'nden birincilikle mezun olma başarısını gösterdi. Bir dönem "**Kaygısızlar**" grubunda yer aldı. "**Ağlama Değmez**" adlı 45'liği, iyi bir satış rakamı elde etti ve ona "**Altın Plak**" ödülünü getirdi. Ertesi yıl "**Dağlar Dağlar**" adlı plağı yayınlandı. Yaklaşık 700 bin satan bu albüm ise ona "**Platin Plak**" ödülünü getirdi. Kaygısızlar grubundan ayrılan Manço, Moğollar ile birlikte "**Mançomongol**" isminde yeni bir grup kurarak müzik kariyerini sürdürdü. 1972 yılında "**Kurtalan Ekspres**" adında bir grup kurdu. 1978 yılında Lale Manço ile evlendi ve bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 10 yıl boyunca TRT ekranlarında "**Barış Manço ile 7'den 77'ye**" adlı programı sundu. Barış Manço, **31 Ocak 1999** tarihinde geçirdiği bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Barış Manço'nun Şarkıları:

Barış Manço & Kaygısızlar

- 1967 - Kol Düğmeleri / Big Boss Man / Seher Vakti / Good Golly Miss Molly
- 1968 - Kızılıklar Oldu mu? / I'll Go Crazy
- 1968 - Bebek / Keep Lookin'
- 1968 - Karanlıkların İçinde / Trip(To A Fair)
- 1968 - Boğaziçi / Flower of Love
- 1969 - Unutamıyorum / Runaway (Barış Manço)
- 1969 - Ağlama Değmez Hayat / Kirpiklerin Ok Ok Eyle
- 1969 - Kağızman / Anadolu

En Çok Bilinen Şarkıları:

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa:

Yaz dostum,
Güzel sevmeyene adam denir mi?
Yaz dostum,
Selam almayana yiğit denir mi?
Yaz dostum,
Altı üstü beş metrelik bez için
Yaz dostum,
Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?

Yaz dostum,
Barış söyler, kendi bir ders alır mı?
Yaz dostum,
Su üstüne yazı yazsan kalır mı?
Yaz dostum
Bir dünya ki haklı haksız karışmış
Yaz dostum
Boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı?

Domates Biber Patlıcan:

Domates, biber, patlıcan
Domates, biber, patlıcan
Bir anda bütün dünyam karardı
Bu sesle sokaklar yankılandı
Domates, biber, patlıcan

Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim
Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim
Göz göze geldiğimiz o anda
Sanki dilim tutuldu bir anda
Konuşamadım karşında

...

gölmece

Adana'ya Gidek mi?

Öğretmen gizli özneyi anlattıktan sonra "Bugün kitap okudum." cümlesini tahtaya yazıp sınıfa dönerek pürneşe "Evet, kim okumuş? " diye sorduğunda koro halinde "o, biz, siz..." cevaplarının gelmesi, öğretmen organizmasını harekete geçirir ve organizma benzin deposuna mazot koyulan motorun ilk çalıştırmada yaşadığı dramı yaşayarak önce bu farklı sıvıya alışmaya, bir ileri bir geri giderek bu sıvıyla da yol katebileceği hayaline kapılmaya, kaputundan çıkan dumanları güzel bir yaz akşamı yakılan mangaldan çıkan duman olarak düşünmeye çabalasa da bunu başaramaz ve daha fazla dayanamayarak ayak kılcal damarlarından başlayarak beyin damarlarına dek bünyesindeki tüm özel sıvıları pompalamaya başlar. Organizmanın savunma mekanizmasındaki kafa yapıcı tüm sıvılar, beyin damarlarına ulaştığında öğretmen sınıfta aniden oynayarak türkü söylemeye başlar :

-Adana'ya gidek mi,
Şalvarından giyek mi,
Kebabından yiyek mi,
He ya, gardaş gel gidek!..

Seymen ALEM DAR

güldürmece

Proje Görevi Sonrası
Öğrencilerin Can Yakan Sorusu :
"Olur mu?.."

1. Kâğıda arkalı önlü yazsam olur mu?
2. Başlıkları mor kalemle yazsam olur mu?
3. Yanlışın üzerini çizsem olur mu?
4. Kapağı bilgisayarda hazırlasam olur mu?
5. Arkadaşımla hazırlasam olur mu?
- 6.348 sayfa yazsam olur mu?
- 7.Yamuk yazsam olur mu?
- 8.Kapağa börtü böcek çizsem olur mu?
- 9.Ortadan zimbaldasam olur mu?
- 10.Görevden vazgeçsem olur mu?
- 11.Kardeşim kağıdın üzerine kustu, olur mu?
- 12.Annem yarısını çöpe atmış, olur mu?



Seymen ALEMDAR

